

Ontdek Roermond per fiets

Vorig jaar startte op initiatief van Citymanagement Roermond de campagne 'het ontdekken waard'. In deze oproep werd aan de inwoners van Roermond gevraagd om minder bekende, maar bijzondere plekken kenbaar te maken. De oproep leverde veel reacties op en de campagne resulteerde in 21 bijzondere plekken in Roermond.

Paulien Ramakers van Citymanagement Roermond: "Het idee achter 'het ontdekken waard' is om de inwoners te attenderen op de vele mooie en bijzondere plekken die we in Roermond hebben. Door de hele gemeente staan 21 grote verkiezingsborden, die voorheen vaak niet gebruikt werden en dus leeg bleven. Dat vonden wij zonde aangezien ze uitermate geschikt zijn om de inwoners van Roermond te bereiken. Zodoende werd dit idee geboren met als resultaat dat op de 21 verkiezingsborden nu mooie grote foto's staan afgebeeld van de 21 bijzondere plekken. En sinds kort zijn de plekken verbonden via een heuse fietsroute*."

Kapel in 't Zand

Begin 15e eeuw vond een herder, met water ophalen, een Mariabeeldje in een waterput en zette het beeldje in een nisje aan een boom bij de put. Veel mensen brachten het beeldje een bezoek, omdat er zich allerlei wonderbaarlijke gebeurtenissen voordeden. Echter werd door de pastoor besloten het beeldje naar de moederkerk te brengen, maar de volgende dag stond het Mariabeeldje op mysterieuze wijze weer naast de put. Toen besloot men tot de bouw van een kapel.

Caroluskapel

Toen Willem van Oranje tijdens de tachtigjarige oorlog Roermond veroverde belofte hij aan zijn leger dat zij mochten doen en laten wat ze wilden, als beloning voor hun verovering. Destijds woonden de Karthuizers (een zeer religieuze orde) in een klooster achter de huidige Caroluskapel. Zij waren rijk en hadden vele kostbare bezittingen. Het leger vermoorde die nacht op gruwelijke wijze alle Karthuizers en stalen alle kostbaarheden. In de loop van de geschiedenis kende deze plek veel narigheid om uiteindelijk gerestaureerd te worden tot een plaats van grote schoonheid en serene rust.

Kapel in 't Zand



Lucas Lejeune en Paulien Ramakers. Foto: City Life

De fietstocht is 43,3 kilometer lang en kan op eigen initiatief gefietst worden. Er is een gratis routekaartje met bijbehorende informatie over elke plek verkrijgbaar bij het VVV kantoor op de Markt en ook digitaal is de route beschikbaar via: www.hetontdekkenwaardroermond.nl.

Paulien: "Juist het verhaal achter elke plek maakt het zo bijzonder. Kapel in 't Zand en de Caroluskapel zijn natuurlijk bij vele Roermondse mensen bekend, maar hoe zijn ze ooit ontstaan?"

Cultuurburgemeester

Voor Lucas Lejeune (13) is de ECI Cultuurfabriek van alle het ontdekken waard locaties zijn favoriete plek.

Lucas: "In mijn rol als cultuurburgemeester van Roermond vertegenwoordig ik de Roermondse jeugd bij culturele aangelegenheden. Een leuke en groeiende functie waarbinnen niet alleen taken als prijzen uitreiken en voor nieuwe cultuur zorgen belangrijk zijn, maar ook het aandragen van verbeterpunten en jongeren enthousiasmeren om zich met cultuur bezig te houden. In de ECI gebeurt heel veel op cultuurgebied en hier is ook mijn functie begonnen. We hebben al heel veel dingen gedaan hier en daarom is de ECI voor mij een bijzondere plek."

En een leuke tip: De 21 bijzondere plekken 'het ontdekken waard' zijn ook als ansichtkaart verkrijgbaar bij de VVV winkel op de Markt, gratis.

* De fietsroute is mede mogelijk gemaakt door Citymanagement Roermond, VVV Midden-Limburg en de gemeente Roermond.

Foto's: via Citymanagement Roermond

VOOR MEER INFORMATIE:

I: www.hetontdekkenwaardroermond.nl

I: www.vvmiddenlimburg.nl

Caroluskapel

